

29 Zondag C-jaar

20 oktober 2019

VERBONDEN met onze TAAK in de Wereld

Exodus 17, 8 -13: Zolang Mozes, in de strijd met de Malekieten, in gebed zijn handen ten hemel strekte, was zijn volk aan de winnende hand.

Psalm 121: God is onze veilige hoeder.

2 Tim 4, 6 – 8 ; 16-18 : Paulus van op zijn sterfbed: 'Mijn geloofsoverdracht, is enkel mogelijk van uit de Heer, zo wordt onze inzet een intense verbondenheid met de Heer tot in de eeuwigheid.

Luc 12, 1 – 8 : De rechten van de weduwe, van uit de ogen van de gemeenschap en haar rechter, en vanuit Godsgerechtigheid

Missie: verbonden met onze taak in de wereld.

Lieve mensen,

Mag ik in verbondenheid met onze geloofsgemeenschap, en mijn taak in de wereld, woorden ter overweging uitspreken? Woorden vanuit mijn hart, vanuit mijn denken, in mijn onmacht, doch ook van uit mijn kracht?

Hoe intens leeft God mee met de weduwe, dit in verbondenheid met de zo gekwetste vrouw, vereenzaamd door haar pijnlijk verlies, dit in tegenstelling met de rechter, die omwille van haar gezaag , haar vervelend aan dringen, een uitspraak doet alsof hij zomaar in naam van de gemeenschap, een oordeel over haar toekomst kan uitspreken. In die tijd was er geen statuut van het weduwschap, deze vrouwen werden onderworpen aan de vragen en wensen van de familie; de familie bepaalde haar verdere kansen, als een deal tussen wat de familie aanbood, onder hun voorwaarden , en de rechtvaardige verwachting van de weduwe, in vrijheid verder te leven: geen gedwongen huwelijk, geen gedwongen arbeidstaak.

Zo ook vandaag, alhoewel heel wat vrouwen , gelukkig maar, hun eigen levenslot kunnen bepalen, niet verknecht en onderworpen aan een man-gerichte maatschappij, toch zijn er zovele alleenstaande vrouwen, niet uit vrije keuze, maar door een scheiding, door een overlijden van de partner in een precaire situatie, zelfs in armoede geraken.

Zijn wij , even waarderend, even tegemoet komend, ook hen nabij?

Gods gerechtigheid uit zich in zijn Liefde voor de meest kwetsbare; geen deal, geen palaver, wel, IK ben en zal er voor u zijn.....wie van ons wil deze nabijheid, deze verbondenheid mee realiseren?

In onze eigen leefwereld, hoe daadwerkelijk verbonden zijn, is toch een zending voor elk van ons!

Onze wereld eindigt niet met de grenzen van onze geloofsgemeenschap, Jezus eerste leerlingen verlieten ook hun thuisland en trokken door heen de omliggende landen ,Op missie gestuurd Zo denken en vieren wij vandaag Missiezondag. Vlaanderen heeft een grote traditie gekend in het sturen van vrouwen en mannen, naar de landen, die door de machtigen der wereld als kolonie

werden uitgebaat en veelal ook uitgebuit, zij werden veelal voor die inheemse mensen de spreekbuis die de uitbuiting.

Onze kerken stuurden hen op Missie

In het evangelie lezen we dat Jezus zijn leerlingen, twee aan twee, uitzond om te gaan getuigen dat Gods Rijk in deze wereld moet gerealiseerd worden.

Ook wij , zoals die vele vrouwen en mannen, worden door Jezus gezonden om deze blijde boodschap te brengen, in woord en daad.

In deze "vreemde landen" vooral vanuit Europa, werd de bekering gepredikt, anders denken, anders geloven.. hen leren ons na-te doen. Wie echt Jezus boodschap tracht na te leven, ontdekt in die "vreemde gemeenschappen" hoe sterk deze mensen openstaan en verbonden zijn met God, in hun kleur, in hun zang, in hun rituelen;

Wat een openbaring, hun verbondenheid met natuur, leven en dood, met GOD

En wij ? Jezus boodschap zal voor hen een ontmoeting kunnen zijn hoe verbonden met God en elkaar, een bevrijding kan brengen van wat ons leven bemoeilijkt.

Vanuit Gods plan met de mens, kans op gezondheidszorg, emancipatie en onderwijs voor elkeen, strijd tegen uitbuiting en corruptie, strijd tegen armoede, strijd tegen vernieling van de natuur, opkomen voor de kansen en rechten van vrouw en kind, stop aan de alles vernielende mijnbouw en erts-en-winning...

Een vriend-missionarisschreef me "ons leven gaat uiteindelijk over het denken van ons bestaan, dat we één familie zijn, en de zorg voor Moeder Aarde, ons Gemeenschappelijk Huis"

Waar vrienden laat God zich vinden, waar hebben mensen van oudsher het Mysterie van het Leven ontwaard, waar is het evangelie van Jezus aanwezig in het leven, hier daar en overal .

Wij noemen de geloofsgemeenschappen in de missiegebieden, de Jonge Kerken, Zou de gelovige verbondenheid van deze broeders en zusters in het geloof, in het Mysterie , onze geloofsgemeenschap niet nieuw impuls kunnen geven, om radicaal in te gaan op de wens van God, ons nabij te mogen zijn?

Zo mondt deze verbondenheid uit in een mondiale taak en een mondiale zorg.

G/S